

MONUMENT



Dorpskerk Huizum, het oudste monument van Leeuwarden, is gesticht in de 12e eeuw op de terp van Huizum (HUSUM). In de volgende eeuwen is hij vergroot en in de 14e en 15e eeuw is de toren er bij gebouwd.

Het interieur is een van de best bewaarde en meest complete van Friesland met een drietal herenbanken en een koorbank, waarbij opgemerkt mag worden dat de achthoekige kansel uniek is.

DORPSKERK HUIZUM
HUIZUM DORP 67 8934 BS LEEUWARDEN

 dorpskerkhuizum@gmail.com

 www.facebook.com/dorpskerkhuizum

boekingen: Marjan Riemersma 06 46451857

Met het bijgebouw “de Voorhof” op 30 meter afstand van de kerk, beschikt de Dorpskerk Huizum over een zaal voor ± 80 personen, een keuken, een kleedkamer en een dames- en heren- toiletgroep met een invalidentoilet.

In de kerk zelf is een podium dat op verschillende manieren opgebouwd kan worden. Een opp. van 22 m2 is voldoende ruimte voor optredens gegarandeerd. Daarnaast beschikt de kerk over een moderne geluidsinstallatie en een beamer met groot projectiescherm.

Alle bezoekersruimten zijn rolstoelvriendelijk.



Sfeervol Rusiek Knus Statig

Gelegen in het geografische hart van Leeuwarden. Goed bereikbaar.
Ruime, gratis parkeergelegenheid.



Dorpskerk Huizum, sinds nov. 2013 in eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken

Met een groep van zo'n vijftig vrijwilligers wordt deze kerk enthousiast tot een levendig centrum voor cultuur en bijeenkomsten gemaakt. Met respect voor het gebouw en z'n interieur kunnen er allerlei evenementen in plaats vinden. Naast de vaste programmering (twee tot drie keer per maand) zijn er zeer regelmatig koorrepetities, zodat van een veelvuldig gebruik gesproken mag worden. In de maximale opstelling biedt de ruimte plaats aan 200 zitplaatsen. Wanneer er een podium opgebouwd is, zijn er nog steeds 120 zitplaatsen beschikbaar. Voor de kleinere groepen geeft een opstelling in het koor een mooi besloten effect.

Dorpskerk Huizum, met een gestemde piano, is een uitgelezen trouwlocatie.

DORPSKERK HUIZUM ALS TROUWLOCATIE

Sinds de overdracht van de kerk door de PKN aan de St. Alde Fryske Tsjerken eind 2013 heeft het gebouw een brede culturele functie gekregen (concerten, lezingen etc.). Het kerkelijk huwelijk kan er overigens nog steeds plaatsvinden. In juni 2014 wees de gemeente Leeuwarden dit unieke gebouw aan als officiële gemeentelijke locatie voor het burgerlijk huwelijk.

Sindsdien gaat hier voor trouwlustige paren regelmatig, letterlijk, de vlag uit!

WAAROM DEZE KERK ALS TROUWLOCATIE KIEZEN?

- Ondanks de grootte van de kerk blijft de intieme, warme sfeer altijd gehandhaafd. De akoestiek is alom geprezen.
- Het oudste monument van de stad (liefst 900 jaar) staat symbool voor een duurzaam huwelijk.
- De kerk wordt bij trouwplechtigheden in onderling overleg feestelijk aangekleed.
- Faciliteiten zoals een goede geluidsinstallatie, beamer, opname-apparatuur zijn aanwezig.
- De combinatie van kerk en nevengebouw De Voorhof maakt een totaalarrangement mogelijk, steeds tegen zeer betaalbare prijzen.
- De kerk ligt aan het water en pal naast het Abbingapark. Op het zogenaamde liefdesbruggetje, naar het park toe, kan men een slot ophangen. De hele entourage, zowel in de kerk als daar buiten, leent zich perfect voor bruidsreportages.
- Onze gastheren en -vrouwen zijn zich bewust van het grote belang van deze dag; ze denken actief met u mee!



altijd een feestelijk gezicht, de vlag op de toren



het doophek opgemaakt voor een trouwerij



aan de andere kant



laat de champagne vloeien!



romantisch, avondlicht



de klokken worden geluid